

Goede morgen Henk en Marjo,

Wil de vrienden groeten op de eerste repetitie na de vakantie en hun en dirigent veel succes wensen in het komende seizoen.

Ik zal proberen aanwezig te zijn bij het herdenkingsconcert op 15 september.

Als ik tenminste groen licht krijg van oncoloog en cardioloog, want die twee waken als poortwachters tegenwoordig over mijn doen en laten, beter gezegd over de beperkingen die in mijn leven in toenemende mate dagelijkse kost zijn.

Veel groeten,

Winus

Dag Henk,

Natuurlijk mag je mijn papieren wensen delen met de zangers-vrienden.

Maar wil er wel bij vermelden dat niemand medelijden met mij hoeft te hebben.

Ik ben nog steeds blijder met wat ik nog heb en nog kan dan dat ik treur over wat voorbij is en ik niet meer kan.

Onder het motto: houdt de zonzij.

En dat wens ik jou, Marjo en alle GMK'ers van harte toe,

Winus